

Werkblad 14.2 – De doop van Jezus

In de Bijbel is het verhaal over de doop van Jezus te vinden op de volgende plaatsen:

- Matteüs 3: 1-17
- Marcus 1: 1-11
- Lucas 3: 1-22

Het verhaal over de doop van Jezus is ook te vinden in de volgende kinderbijbels:

- Eykman, K. (2003). *Woord voor woord* (p. 182). Baarn: De Fontein.
- Linden, N. ter (2006). *Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament* (p. 149). Amsterdam: Balans.
- Offringa, B. (1994). *Op weg. Verhalen uit de Bijbel voor kinderen* (p. 206). Zoetermeer: Meinema.
- Cramer-Schaap, D.A. (1994). *Bijbelse verhalen voor jonge kinderen* (p. 262). Amsterdam: Ploegsma.
- Schindler, R. (1996). *Met God onderweg. De Bijbel opnieuw verteld voor jonge kinderen* (p. 174). Baarn: Gooi en Sticht.
- Klink, J. (1985). *Het huis van licht. Deel 2: Tussen licht en donker* (p. 76). Kampen: Kok.

Werkblad 14.3 – Kind van het Licht

KIND VAN HET LICHT

Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron
want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom.

Door het water, vroeg of later,
kom je dicht bij het geheim:
in de hoge hemel staat er
dat je kind van 't Licht mag zijn.

Als jouw naam wordt uitgesproken,
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.

Water, water, laat het stromen;
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.

Bron: Lam, H. (1990). *Geroepen om te zingen*. Gorinchem: Narratio.